

lieve opa ludo en moek angies,

Een nieuw jaar kun je beginnen
met chapanje bij de vleet,
~~admiralar~~ en hapjes,
die je anders zelden eet.

Een nieuw jaar kun je beginnen
met een hart van peperkoek,
waarvan iedereen mee mag proeven,
als ze komen spherzoek.



Een nieuw jaar kun je beginnen
met een kleine nieuwjaarsbrief,
woopar staat in grote letters

Lieve mens ik heb je lief

'k hou je echt graag ⁿdag niet
missen want je doet zoo veel voor
mij, dit allemal al maar te weten,
maakt me dag en ⁿacht al blij.

'k wensje wat ik maar kan wensen
blijf gezond en houd je kloek
dan komt er weer een mooie bladzij
in jouw heerlijk levensboek!

je kopsentje Lentel

1 januari 2016