



Liefste Peter,

Het nieuwe jaar staat voor de deur  
en slaart mij vriendelijk aan.

Het weet nog niet of 't binnen blijft staan  
of buien maar blijft staan

En als de klok de laatste slag van 't heeft geslagen.  
Dan gooi ik de deur open wijd voor dese nieuwe dagen.

Ik geef aan jou een pakket met wensen,  
niet groot of overdadig duur,  
Maar met wat jezelf wenst.

Ik dank je dat ik je mocht kennen in het oude jaar  
en wens je een goed nieuw jaar,  
met vooral veel vriendschap en een goede gezondheid.

je kapoen

Lena

1 januari 2018

2520 Paris