



Liefste Peter,

Supperdebaere,

aljeliefte, zit me toch niet te belesen,
of ik les nog iets verkeerd,
want ik heb het niet vanbuiten geleerd.

Zo krijg ik rode kaken
en kan ik niet verder gezaken.

't Zou echt jammer zijn,
want mijn wensen zijn erg fijn.

Wacht..... om het ijs te breken, even,
kom ik al vast de kurjes geven.
Zo, nu voelen we ons al beter!

Hier komen dan de wensen. Klaar?

Eerst en vooral: een gelukkig nieuwjaar.

En gezondheid, want ik je, een hele hoop,

want die is helemaal met u hoop.

Tot slot nog een alleklaarste gaan op dit feest,

want met zoenen is het nu wellegier geweest....

Je tajaen, Lena

Rand 1 januari 2015